

Verhuizen voor je kind

Bert en ik, inmiddels bijna 15 jaar de ouders van Moos, besloten van het midden van het land naar het noorden te verhuizen. Niet zomaar het noorden. Het hoge, hoge noorden, wij kunnen bijna zwaaien naar Ameland.

Door Mirjam van Breukelen, moeder van Moos

Moos heeft een deletie op chromosoom 10. Hierdoor heeft hij een verstandelijke en motorische achterstand, autisme en ADHD. Hij heeft 24 uur per dag één op één aandacht nodig.

Op zoek naar een geschikte school voor Moos, kwamen we in aanraking met de speciale school De Wingerd in Kollumerzwaag. De sfeer en de ruimte sprak ons zeer aan. We dachten dat Moos hier zeker op zijn plaats zou zijn. Dit was voor ons de reden om te gaan verhuizen. We vonden al snel een geschikt huis in de directe omgeving van de school.

Van Soest met 50.000 inwoners naar Kollumerzwaag met slechts 6.000 inwoners. Nu na een jaar kunnen wij wel zeggen dat het goed is geweest. Goed vooral voor Moos. Niet alleen het aantal inwoners doet hem goed, maar ook de instelling van de meeste Friezen en import Friezen niet te vergeten. Fryslan geeft rust en ruimte en de mensen die er wonen stralen dat ook uit.

Ondanks de mindere kanten die hier in het noorden wel erg hard naar voren komen, zoals werkeloosheid, zijn de meeste mensen bereid tot een praatje en soms staat ook gewoon de

voordeur voor Moos open.

Moos is Moos gebleven en is graag in contact met mens en dier en nu in de puberteit het liefst zonder Pap en Mam.

Klaarzitten met een pot thee en koekjes heeft ook geen zin meer, want Moos brengt zijn vrije middaguurtjes door op de boerderij, echter gewoon bij ons om de hoek.

Moos was snel gewend aan zijn nieuwe school en hij praat ook al een beetje Fries. Zo gaat dat met kinderen, erg grappig om te horen.

De overbuurjongen Jan Peter was op een avond aan het collecteren voor zijn kerkclub en ja hoor, Moos heeft zichzelf ook even lid gemaakt.

Over een weekje zijn Moos en ik uitgenodigd om een speciale dienst op te luisteren. Of ik wat wil vertellen over het leven met Moos en daarna een vragenronde voor de kinderen en de leiding zodat zij tips en 'trucs' krijgen hoe om te gaan met Moos als zij het even niet weten.

Ondanks het feit dat wij geen kerkbezoekers zijn toch 'ja' gezegd, alleen maar omdat ik het initiatief zo waardeer. Zij doen moeite om Moos te leren kennen.

Oh ja aan het eind laten zij de film zien van het tv programma waar Moos aan meedoet. Wie benieuwd is, kan het vinden op youtube. Het programma heet '18in2018 het DNA van Friesland'.

Moos wordt net als 17 andere kinderen tot het jaar 2019 'gevolgd'. Er zijn al meerdere afleveringen te zien, maar Moos 'zit' in de allereerste (GPtv). Eerst zie je een meisje Anna en na ongeveer 11 minuten is Moos aan de beurt.

Wij vinden het erg mooi worden.



Bekijk de eerste aflevering van '18in2018 het DNA van Friesland' op youtube:

<http://youtu.be/a3EZ4bGY8jo>